

Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



se nästa sida



1656.

5 skepp avseglar från Dalarö för att hämta drottning Hedvig Eleonora som befinner sig i Preussen.

Som de flesta svenska drottningar var Hedvig Eleonora inte född i Sverige. Hon kom till världen 1636 i Holstein-Gottorp som dotter till hertig Fredrik III och dennes hustru Maria Elisabeth av Sachsen.

Den vederhäftiga drottning Kristina hade själv i granna ordalag föreslagit en av hertigens döttrar som hustru till sin kusin Karl Gustav och när denne 1654 utsågs till tronarvinge aktualiserades frågan om hans giftermål. Efter att Karl Gustav sett porträttmålningar av två av Fredriks döttrar valde han den fjorton år yngre Hedvig Eleonora.

Hon var redan bortlovad till en hertig i Mecklenburg, men detta var inget hinder. Budet från Stockholm var bättre, så man omförhandlade raskt.

Att välja en blivande drottning från hertigdömet Holstein-Gottorp var inte en nyck från vare sig Kristinas eller Karl Gustavs sida – det var en väl genomtänkt politisk strategi. Mellan Holstein-Gottorp och Sverige låg det gemensamma fiendelandet Danmark mot vilket man nu genom äktenskap bildade en naturlig allians.

Hedvig Eleonora födde tronarvinge

Hedvig Eleonoras ankomst till Stockholm inramades av stora förhoppningar. Hovmannen Johan Ekeblad rapporterade i brev hem till sin far i Västergötland: "Hans kunglig majestät är helt lustig och glad över denna unga furstinnas ankomst och helt väl tillfreds med henne. Hon är ock sannerligen helt vacker och from och ger gott hopp om sig."

Det goda hoppet gällde flera saker, men ett överglänste dem alla – att hon snart skulle föda en tronarvinge. I november 1655 födde hon också en son som fick namnet Karl (den blivande Karl XI). Detta barn kom dock att bli parets enda, vilket kan tyckas vara ett något osäkert bidrag till den pfalziska kungaätten. Inte minst med tanke på den utbredda barndödligheten. Karl ansågs dessutom vara mycket sjuklig och klen.

Under det sex år långa äktenskapet träffade Hedvig Eleonora sin make endast under kortare perioder. Hon besökte honom i fält flera gånger, men mötena blev ofta korta. Åtskilda skrev de istället brev till varandra. I dessa kallar Karl sin maka bland annat för sitt "allrakäraste hjärta" och redogör kortfattat för vad som hänt och hur han mår.



Karl X Gustavs förmålning med Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp 1654.
Juriaen Ovens/Nationalmuseum.