

Året Var

Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



Se nästkommande sidor



1750.

Den 27 april 1750 tecknade Gyldener ensam ett andra arrendekontrakt med Tyresö på livstid. Kontraktet omfattade Smådalarö gård jämte torpen Västertorp och Stubbviken samt krogverksamheten på Stora Dalarö krog, Smådalarö krog, Jutholmens krog och Ekholmens krog.

Under perioden 1745-1750 bygger Carl Christian Gyldener ett bränneri vid Timmerviken, nu benämnd Pettersvik, på Smådalarö.

Grunden till Smådalarö Gård lades av löjtnanten Gyldener, som tillsammans med tullinspektören Nils Sondell arrenderade halva Smådalarö i 20 år. Sondell drev då även krogen på Dalarö.

Gyldener utmärkte sig med sitt hårda arbete på Smådalarö och därför fick 1750 ett eget arrendekontrakt på livstid av general Düring som ägde Tyresö gods.

Arrendet omfattade ej blott Dalarö Gästgifvaregård med Westertorp utan även hemmanet Små Dahlerna, Jutholmen krog, Ekholmens krog och Små Dahlerna krog.

Gyldener uppförde en första "characterbyggnad" i två våningar vid nuvarande Pettersvik. En andra karaktärsbyggnad uppförde han vid Smådalarö Gård.

1776 får Gyldener på ålderns höst ett lukrativt erbjudande från Kronobrännerierna, som ville överta hela hans arrendekontrakt, mot ett rejält överskott. Gyldener testamenterar då sin kvarlåtenskap till byggandet av en ny kyrka i Dalarö.

Församlingen använde inte kvarlåtenskapen till ny kyrkobyggnad. Pengarna användes i stället till en omfattande ombyggnad av kyrkan under 1780-talet.

Till en början förrättades gudstjänsterna av kyrkoherden i Tyresö, men 1677 fick Dalarö en egen kaplan som församlingen höll med kaplansbostad. 1690 blev hemmanet Hässelmara på Ornö kaplansboställe i Dalarö kapellförsamling, men i praktiken fungerade den Gyldenerska gården på Dalarö som kaplansboställe. När den Gyldenerska gården revs 1889 uppfördes det nuvarande prästbostället på samma tomt. (Nu Nedre Tegnérsvägen 2, Dalarö 3:1)

Han startade omkring 1750 det ursprungliga tegelbruket vid Kolbotten. Där tillverkades enbart taktegel och tillverkningen upphörde en bit in på 1800-talet.

Marken vid Tegelbruket arrenderades av Sandemar men friköptes av Oskar Törngren 1930. Jordbruket avvecklades på 1960-talet och det ursprungliga hemmanet är nu styckat i ett antal sommarstuge-tomter.

Läs mer om

Gyldener och Smådalarö gård i DHF:s redovisning SC158.

Slakten Berg och Gyldener i DHF:s redovisning SC157.

Gyldener och Dalarö kvarn i DHF:s redovisning SC148.

Gyldener och Bränneriet på Smådalarö i DHF:s redovisning SC138.

Stenmuren på Smådalarö i DHF:s redovisning SC162.

Se även DHF:s bildanalyser:

A88 = Kvarnen.

348 = Gyldenerska gården Prästgården.

3482 = Tegelbruket på Dalarö.