

Året Var

Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



Se nästkommande sidor



1779.

Vid sin död 10 juni 1779 hade Gyldener testamenterat en del av sin förmögenhet och den Gyldenerska gården till Dalarö kyrka. Pengarna var avsedda att användas till en ny kyrka, men det kom aldrig till stånd. Pengarna användes i stället till genomgripande ombyggnad av dåvarande kapell. Gyldeners gård blev prästgård.

Carl Christian Gyldener testamenterade 1776 sin kvarlåtenskap till byggandet av en ny kyrka i Dalarö. Församlingen tvistade om hur donationen/arvet skulle tolkas, varefter det istället för en nybyggnation företogs en grundlig ombyggnad och restaurering av kyrkan vilken gav byggnaden den form och utseende den fortfarande har idag. Ombyggnad av kyrkan skedde 1786–1787.

Dåvarande kapellet byggdes om under ledning av byggmästare Claes Pousett. Kyrkgolvet höjdes ovanför landsvägens nivå. Väggarna höjdes och taket fick sin brutna form. Sakristia byggdes till i öster med herrskapsläktare i övervåningen och dörrar tas upp till kyrkorummet. Vapenhuset med trapphus byggdes till. Kyrkan får brädfordring. Kyrkorummets nuvarande interiör tillkommer med trätunnvalv och pilastrar. Stenmuren kring kyrkogården läggs av dalkarlar. Kyrkan får sin nuvarande form och utseende.

Innan ombyggnaden var det ett rektangulärt knuttimrat kapell med sadeltak och sakristia i norr byggt vid 1600-talets mitt.



Dalarö Kapell 1870, okänd konstnär.



Dalarö kyrka, 1939.



Gyldenerska gården / Nuvarande Prästgården



Det gamla envåningshuset med de låga fönstren revs först 1889, då nuvarande prästgård uppfördes på samma plats 1890.

Präst på Dalarö vid denna tid var kyrkoherden Israel Zetterqvist, som tjänstgjorde här 1877-1909. Han var således den siste som bodde i den gamla och den förste i den nya prästgården.



Karta från 1877. Gamla prästgården nr 56.



Nuvarande
prästgården
2011.
Nedre
Tegnérsvägen 2.

Karta 2009.

Fastigheten ägs av Dalarö Ornö Utö församling,
från 1 januari 2018, Haninge pastorat.
Ombyggd 1963.



Nuvarande fastighetsbeteckning
Dalarö 3:1.

Om Gyldener finns mer att läsa under årtal:

- 1649:** Infördes i Sverige gästgiveri- och skjutsförordning, den bestod sedan till 1933.
- 1740:** Iskällaren i folkmun kallad "Piratgrottan" "Krutkällaren" eller "Sjörövärgrottan". Källaren byggdes på 1740-talet och användes till att förvara is i till det Gyldenerska bränneriet som fanns vid Timmerviken som idag heter Pettersvik.
- 1745:** Arrenderar Carl Christian Gyldener samt inspektor Nils Sondell Smådalarö gård med tillhörande ägor. Han lät bygga upp en mindre industri för tillverkning av sprit vid Pettersvik.
- 1745:** Krogen som brändes ned av ryssarna på Rosenön återuppbyggdes av Gyldener.
- 1750:** Den 27 april 1750 tecknade Gyldener ensam ett andra arrendekontrakt med Tyresö på livstid. Kontraktet omfattade Smådalarö gård jämte torpen Västertorp och Stubbviken samt krogverksamheten på Stora Dalarö krog, Jutholmens krog och Ekholms krog.
- 1750:** Stengårdsgården på Smådalarö byggdes troligtvis någon gång under perioden 1750-1779 då Carl Christian Gyldener var arrendator till Smådalarö Gård.