

Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



se nästa sida



1810.

Carl Peter Blom lät uppföra huvudbyggnaden vid Smådalarö Gård, i form av ett magnifikt stenhus.

Kofferdikaptenen Carl Peter Blom steg i land för gott i slutet av 1796. En lång och mycket framgångsrik karriär inom den internationella sjöfarten hade gjort honom förmögen, men också berest då han besökt världens alla hörn. Men nu var det dags att slå ner bopålar och skapa något beständigt.

År 1802 förvärvade Blom, endast 40 år gammal, den stora egendomen "Tyresö skärgårdsdel" från grevinnan Brita Bonde för 12.000 riksdaler banco. Därmed återvände han till sin barndoms skärgård. Omfattningen av "Tyresö skärgårdsdel" var gigantisk; här ingick Smådalarö, Westertorp, Älgö, Gränö, Kymendö, Fjellong, Fåglarö, Mörtö, Norra Torp, Huvudskär, Ekholms Krog, Jutholmskrogen, Stora Dalarö Gästgivarvärd Gård, Gåsö, Tyresö samt en mängd mindre ägor. Blom valde ut den finaste platsen för sitt stora boningshus och 1802 påbörjas byggnationen av det magnifika hus vid Smådalarö Gård, som stod färdigt år 1810.



Se även DHF:s redovisning Smådalarö Gård SC158.

Mer om Kofferdikaptenen Carl Peter Blom

Carl Peter Blom f. 1762 d. 1818, född på ön Mefjärd, öster om Ornö. Han kom från relativt enkla förhållanden i södra skärgården; fadern Anders Blom var kofferdistyrman och modern Anna Maria bonddotter från Fjellong. Sjömansblodet fanns i ådrorna då även hans morbror, Carl Gustav Berg, var sjökaptan och lärde Blom navigera och tog med honom på seglatser. Redan som 20-åring blev Blom styrman, 1782, på fartyget "Minerva", där morbror Berg var kaptan. Seglatsen tog ett år och man fraktade varor från Marseille och andra platser kring Medelhavet.

1783 fick Carl Peter Blom sitt första befäl som kaptan på briggen "Amphitrite". Under en 13 månader lång seglats färdades de bland annat till Neapel och Tunis. 1790 blev han befälhavare på fullriggaren "Italia Fregatt". Han fick då order av generaladjutanten Anckarsvärd att överlämna 54 turkiska krigsfångar som befriats av svenskarna från rysk fångenskap. Kaptan Blom hade en lång karriär inom handelsflottan och gjorde staten stora och uppskattade tjänster. För detta erhöll han Stora Tapperhetsmedaljen "Svensksundsmedaljen" 1793. Hans framgångar med egna befäl i 15 år gav honom även stora monetära förtjänster. Av regeringen fick han över 5.000 nederländska gulden, vilket är flera miljoner kronor i dagens penningvärde. Genom sina uppdrag till Konstantinopel tjänade han alltså ihop nära hälften av köpeskillingen av den stora egendomen "Tyresö skärgårdsdel", där bl.a. Smådalarö ingår.