

Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



se nästa sida



1846.

Avskaffades skråväsendet. Näringsfrihetslagarna gjorde det möjligt att etablera en handelsbod, om den låg minst tre mil från närmaste stad. Hälsingebröderna Johan och Nils Fredrik Blomberg fick sommaren 1847 myndigheternas och sockenstämmans välsignelse att öppna handelsbod på Dalarö.

Utmärkande för skråväsendet var också dess strikta konkurrensbestämmelser som reglerade utbudet av varor och arbetskraft. På så vis skulle löner hållas nere och priser uppe.

Blivande företagare var tvungna att vandra en lång och besvärlig väg. Det började i tonåren med några veckors provtid. Gick allt bra blev man antagen som lärling. Lärlingstiden varierade från något år för t.ex. bagare, till sex år för guldsmeder. Därefter blev man gesäll. Gesällerna hade många och arbetsamma år framför sig, utlämnade till mästarens (chefens) infall och idéer. Det gick inte att säga upp sig utan arbetsgivarens tillstånd.

När mästaren dog eller blev för gammal kunde gesällen ansöka hos skrået om att bli mästare. Under tiden som ärendet behandlades hade änkan rätt att fortsätta verksamheten. Till slut fick gesällen göra ett prov. Blev han godkänd utnämndes han till ny mästare.

Vid mitten av 1800-talet var det många som ansåg att tiden var mer än mogen för att införa näringsfrihet. Andra, särskilt de grupper som fruktade att deras ställning skulle undermineras, stretade emot. Resultatet blev en etappvis förändring. Efter ett riksdagsbeslut den 22 december beslöt man att införa den nya fabriks- och hantverksförordningen, vilket innebar slutet för skråförordningen från 1720.

Fremst gynnades kvinnor från hantverkarskikten och medelklassen av 1846 års reformer.

Hälsingebröderna Johan och Nils Fredrik Blomberg.

De hade tidigare etablerat sig som kryddkramhandlare i Stockholm på Stora Wattugatan, där den äldre brodern Johan stannande kvar.

Kryddhandlare Nils Fredrik Blomberg öppnar nu den första handelsboden på Dalarö, då inrymd i den intilliggande Annexet / Kommendanthuset / Stenkrogen, som revs 1965.

1858 - 1859 bygger handlaren Nils Fredrik Blomberg "Affärshuset", Odinsvägen 5, och han kan flytta in med sin affärsverksamhet.

Men han drabbades av en elakartad förkylning som övergår i lunginflammation och han avlider, bara 38 år gammal. Blomberg har skulder till kryddhandlare Brink som då tar över handelsboden. Brink som inte själv vill driva handelsboden erbjuder då familjen Fredrik och Josefina Westenius att på goda villkor ta över handelsboden på Dalarö.

Annexet
Affärshuset

