

Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



se nästa sida



1848.

Församlingen köper en egen skola i Kyrkroten för 200 riksdaler.

Skolan ligger mellan nuvarande fastigheten Nordamerika och Amerikaberget.

I huset på Amerikaberget hade tidigare bott en tullvaktmästare.

Huset byggdes nu om till skolhus och lärarbostad och året därpå anställdes en examinerad lärare, Gustaf Hagström, som slutade efter 3 år och flyttade från Dalarö.

Till ny lärare efter Hagström anställdes 1852 den 21-årige nyutexaminerade läraren Johan Alfred Hammarström från Stockholm.

Det ställdes också krav på honom att kunna spela på kyrkans nya fyrstämmiga orgelverk, som inköpts 1852.

J. A. Hammarström flyttade in i lärarbostaden på Amerikaberget, gifte sig 1857 och bildade familj.

Han verkade som skollärare, organist och klockare till 1861, då det nya skolhuset vid Odinsvägen 33 stod klart och han avflyttade då från Dalarö.



Skolan på Amerikaberget.

Både Stenhuset/Annexet och Gästgivargården/Hotellet revs 1965 för att ge plats för nuvarande busshållplats och uppställningsplats för bilar till Ornöfärjan.

På denna karta från 1893 ser man skolhuset markerat med orange färg på tomt 16.

Observera att Amerikaberget vid den tiden benämns som Besökarberget.

