

Året Var

Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



Se nästkommande sidor



1893.

John Gustaf Ericsson övertar Dalarö Udd. J.G. Eriksson ändrar senare sitt efternamn till Wolgers.

Johan Gustaf Ericsson från Östergötland blir på 1870-talet framgångsrik grosshandlare i Stockholm, först på Södermalm, därefter på Östermalm. Hösten 1888 flyttar han med hustru, två söner och två pigor till Korsholmen, där han fått en mindre egendom som pant. Fem år senare köper han i stort sett hela Dalarö. Den bästa tomten, (Berghamn) , på Dalarös södra spets, behåller han för egen del. Johan Gustaf Ericsson dör bara några år senare och ärvs av sin son John, som efter jägmästar-utbildning i Tyskland byter namn till Wolgers. Han gifter sig och får en son. När han etablerat sig som fastighetsägare i Stockholm möter han kontoristen Gerda och gifter sig med henne 1925 och deras första barn Stig (Pysse)föds(i den gröna villan i Berghamn), därefter föds Beppe 1928 och Bo 1933. Wolgers blir även stor markägare i det alltmer eftertraktade Dalarö. Vartefter gamla arrenden löper ut övergår tomtmark och fastigheter i hans händer, inkomsterna därifrån gör honom ekonomiskt oberoende. Familjen tillbringar under flera år vintermånaderna utomlands och somrarna på Dalarö. År 1937 går John Wolgers hastigt bort och Gerda blir ensam med pojkarna. Det går ingen ekonomisk nöd på familjen, fastigheterna finns kvar i familjen Wolgers ägo, en byggmästare tar över förvaltningen. Också efter John Wolgers död åker Gerda med sönerna till Dalarö om somrarna.

John och Gerdas son "Bebbe" eller John Bertil Wolgers har skrivit tre memoarböcker. Den första ,som utkom 1972 behandlade tiden då han gick på målarskola i Stockholm. I "Månsken över Dalarö" har han beskrivit sin barndoms och ungdoms somrar med bröderna och "Sanslösa gänget" på Dalarö." Vid mamma Gerdas död 1973 vill bröderna Stig och Beppe sälja sommarnöjet på Dalarö då de investerat i stora hus på andra håll. Bosse köper ut dem.

Källa: Klas Gustafson: Beppe biografi



Grosshandlare Johan Gustaf Ericsson f. 1829.



Jägmästare John Gerhard Wolgers f. 1876 d. 1937.

Karta.



Se även DHF:s redovisning SC98.