

Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



se nästa sida



1948.

I Vecko-Journalen nr 15 skrevs om nittonåriga ryskan Lydia Makarova som inte vill återvända till Sovjet och får bo hos familjen Bigner på Röudd, Smådalarö.

1944 anländer den 15-åriga Lydia Makarova till Visby i en liten öppen båt tillsammans med Baltiska flyktingar. Lydia placeras i en flyktingförläggning en kort tid. Hon placerades senare hos familjen Bigner på Röudd / Smådalarö.

Hon är en söt flicka med böljande blont hår. Hon sjunger vackert och spelar piano virtuosmässigt. Hon bor i den vackraste sommarvilla man kan tänka sig. Hon borde vara världens lyckligaste flicka. Men 19-åriga ryskan Lydia Makarova är långt ifrån lycklig. Sedan hon kom till Sverige som flykting för fyra år sedan har man från ryska ambassaden sökt förmå henne att återvända till Sovjet, lockat henne med fri resa, fri utbildning och all världens goda, hotat henne, hållit på att skrämja livet ur henne.

Hon kom från dåvarande Sovjet och troligen från Leningrad. Lyda fick sin första musikaliska utbildning vid Leningradkonservatoriet där hon studerade mellan 7 och 12 års ålder. Lydias mor var också en pianistbegåvning.

Lydia uppträdde i Sverige från 1949 och framåt. Då under namnet Marcelle som var hennes mellannamn.

Hela historien om Lydia Makarova finns att läsa i DHF:s redovisning A531 och i DHF:s medlemsblad Shimmy nr 1, 2017, som är utdrag ur olika tidningar bl.a. ur tidningen Vecko-Journalen nr 15 och tidningen SE nr 35 från 1948.

