

Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning
av händelsen år**



se nästa sida



1963.

En ny präst installeras. Torsten Magnusson var verksam mellan 1963-1978.

Torsten Rune Valdemar Magnusson. Kyrkoherde, Dalarö, född i Aneboda församling i Kronobergs län den 8 april 1914. Föräldrar: Köpman Ernst Magnusson och Ester, född Nilsson. Prästvigd 1941 i Strängnäs. Kyrkoadjunkt på Utö, i Adolf Fredriks och Oscars församlingar i Stockholm, kyrkoherde i Dalarö från den 1 oktober 1963.

Barn: Staffan född 1940, Christer född 1941, Inge född 1943, Cecilia född 1946 och Katarina född 1953.

Torsten Magnusson

Förre kyrkoherden Torsten Magnusson, Täby, har avlidit 80 år gammal. Han föddes 1914 i Aneboda, Kronobergs län. Efter studier i Karlskrona, Lund och Uppsala prästvigdes han 1941 i Strängnäs. Efter några korta missiv blev han kyrkoadjunkt först i Utö, därefter i Adolf Fredrik och Oscar. År 1963 blev han kyrkoherde i Dalarö. En tjänst som han innehade till pensioneringen 1979.

År 1939 ingick han äktenskap med Majken, f Berg, och tillsammans fick de fem barn. Som pensionär har han varit bosatt i Täby. Under den tiden ägnade han mycken tid åt forskning

om sin småländska hembygd och sin släkt och presenterade flera förnämliga verk. Hustrun avled 1991.

Torsten Magnusson varen vänsäll natur som alltid visade intresse för de människor han mötte. Man kände att han ville ens bästa. Ju mer man lärde känna honom desto mer lärde man sig att uppskatta hans värme och generositet.

Närmaste anhöriga är barnen Staffan, Christer, Inge och Cecilia med familjer, samt syskon med familjer.

BERTIL OLSSON
kyrkoherde i
Aneboda



”KOMMUNEN HAR INTE GJORT ETT SÄGER ETT FÖR DALARÖ”



Det vore fel att säga att det sjuder av indignation bland Dalarös befolkning över beslutet om rivning av gamla hotellet och kommandantbostaden. Men att det råder missnöje och betänksamhet är däremot inte för mycket sagt. Missnöje med kommunens handlingsätt inför rivningsbeslutet — skärgårdsföreningen blev underrättad i sista momangen — och betänksamhet inför vad som komma skall. Det är till ringa tröst för bl. a. den blide men energiske Dalarökämpen kyrkoherde Torsten Magnusson (på Ove Sjöbloms bild blickande ut över farleden från Amerika-

berget) att kommunalnämndens ordförande Rune Wärmark i Österhaninge ställer ett lyxhotell i utsikt. — Vi vill hellre ha ett småbåtsvarv, en konservfabrik eller en fabrik för tillverkning av fiskedon, säger kyrkoherden. Arbete åt den bofasta befolkningen här m. a. o. Och så bostäder. Slipper vi sedan en ”sommarlång” bilkö på Odinsvägen och parkeringsplatser nere vid bryggan, så är vi rätt nöjda. Men hittills har inte kommunen gjort ett säger ett för Dalarö ...

Se sidan 17