

# Året Var

DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och med hjälp av boende på Dalarö.

**Detta är en fördjupning  
av händelsen år**



**se nästa sida**



**2001.**

**Dalarö bageri med anor från början av 1900-talet brinner ner till grunden den 22 december.**

Emma Johansson ägde Dalarö Bageri från 1908 till 1930. Gullan och Erik Schultz som då drev Billströms konditori vid Folkungagatan i Stockholm erbjöds att ta över bageriet, de accepterade och flyttade ut till Dalarö efter att ha hyrt bageriet under ett år.

Bageriet växte och behövde större lokaler och de tog över den del av huset där tidigare bokhandeln legat. På 1940-talet reveterades bagerihuset liksom många andra hus på Dalarö. 1972 köpte Gullan och Eriks son Sven Schultz rörelsen av fadern. Sortimentet bestod då även av mejeriprodukter, kött, grönsaker, konserver och andra produkter som sommargästerna kunde behöva. Sven drev bageriet under mer än 30 år och Dalaröborna kunde köpa allehanda bakverk, framför allt var Dalarölimpan och smörgifflarna uppskattade.

1999 sålde Sven Schultz bageriet till familjen Marie och Pierre Palmebring.

2001-12-22 startade en brand i bageriet och huset brann ner till grunden.

Bernt Holmberg blev ny ägare till fastigheten och huset byggdes upp på nytt.

Dalarö Bageri öppnade i slutet av år 2004 i det nybyggda huset.

Se även artikeln om det gamla bageriet i medlemsbladet Dalarö Shimmyn, april 2000.



Branden började 14.30 varvid hela huset övertändes.



Dagen efter branden, den 23 december, är hela huset borta.