



Foto av Axel Cedervall 91 år 1962.

Axel Cedervall, född 16/2 1871, död 5/8 1964.

I Dalarö är han känd som ballongfararen och genom att huset där han bodde på Birkavägen nr 6 kallades Kattstugan, där han på ålderns höst bodde ihop med sina 25-30 katter/kattungar.

När han bildade familj bodde han i Östra Ösby i Österhaninge, där sonen Sven föddes.

Familjen flyttade sedan till Dalarö och de bodde då först på övre våningen i huset Frejavägen 4, innan de flyttade till det lilla röda huset på Birkavägen 6.

Bild nr
T8X

Tid
1958

Kategori / Plats
Dalarö

Tidningsklipp
Svenska Dagbladet 28 april.

Det våras kring luftseglarens stuga

Se havet! Så ropade de 10.000 krigarna i Kyros fälttåg när de nådde fram till Svarta havet, och så vill man ropa själv vid ångbåtsbryggan i Dalarö efter fyra mils bilfärd från Stockholm. Anledningen är helt enkelt att det äntligen blivit isfritt på stora delar av fjärdarna. För första gången på länge kan man få se öppet vatten och höra dunket av fiskebåtar. Vågorna brusar, sjöfågeln lyfter och havsdoften är så stark att lusten till en lunch på värdshuset håller på att ta överhand.

Posthelikoptern, den stora trollsländan som flyger med brev mellan öarna, landade på hamnplanen bland kärror, pollare och en skylt som förbjuder all parkering. I plastbubblan satt flygkaptenen Elon Eurlin, solbränd som en fjällfarare. Medan propellerbladen sakta vispade runt berättade han att nästan all is hade försvunnit från skärgården och att det var fullt av fågel överallt. Det betyder att flygsäsongen är slut; den 3 maj upphör flygningarna.

Närheten till havet märks i Dalarö på temperaturen, som är några grader lägre än i Stockholm – åtminstone verkar det så. Blåsten från sjön är kall, men syrenbuskarna i strandslutningen har så stora knoppar att det inte dröjer länge förrän de slår ut. Björkar, aspar och alar lyser violetta längs landsvägen i hela Södertörn.



Omgiven av tolv katter satt f.d. luftseglaren Cedervall, numera 88 år, och lyssnade på dagsnyheterna. Katter sprang ut och in eller satt och låg i solskenet utanför stugan. Den gamla luftseglaren som seglat i ballong till Gotland och Finland och andra platser, håller "open house" för Dalarös kattkoloni. När han promenerar till handelsboden åtföljs han av katter, som dock blev mindre beslutsamma när de såg rottweilern Alona på trappan utanför pappersaffären. Den stora svarta hunden låg i sin bekväma specialställning (se teckningen) och såg på omgivningen med en mild sälblick. Från konditoriet mitt emot hördes första satsen av Tjajkovskijs pianokonsert i b-moll. För 25 öre i musikautomaten.

Ett annat ljud kom plötsligt från sjön; en lång signal och tre korta. Det var lastfartyget Gertrud Bratt som på detta sätt varskodde lotsarna innan hon stävade genom sundet bland skrakar, viggas och ejder i praktdräkt. Jungfrufjärden låg öppen så långt man kunde se, och lotsarna berättade att det på några dagar blivit nästan isfritt i hela skärgården. Det är det bästa vårtecknet, det och regnet som så småningom började falla. *Japanen*

Bilder som tillhör artikeln.



Posthelikoptern går ned vid Hotellbryggan med flygkaptenen Elon Eurlin vid spakarna.



Luftseglaren Axel Cedervall på väg till handelsboden tillsammans med några av sina katter.



Rottweilern Alona på trappan vid Odinsvägen 23.

En vinterliggare i Askfatshamnen. I bakgrunden syns bensinstationen.





På den tecknade bilden är det den dåvarande bensinstationen i Askfatshamnen som syns till höger. På 1940- och 1950-talet fanns denna bensinstation i Askfatshamnen, den konkurrerade med macken i Fiskarhamnen. Bensinstationen i Askfatshamnen ägdes av Dalaröbröderna Evert och Edvard Jansson. Under vilka år bensinstationen fanns här är i nuläget inte känt.



Teckningen av Rottweilern Alona visar när hon ligger på trappan till tobaksaffären vid Odinsvägen 23.

Fotot av tobaksaffären är från 1977. Huset var det nu rivna s.k. *Bankhuset*.

I artikel står att "Från konditoriet mitt emot hördes första satsen av Tjajkovskijs pianokonsert i b-moll. För 25 öre i Musikautomaten".

Det konditori så åsyftas är dåvarande Dalakonditoriet vid Odinsvägen 14.



Det lastfartyget som enligt artikeln varskodde lotsarna innan hon stävade genom sundet bland skrakar, viggas och ejder var; M/S GERTRUD BRATT. Byggd 1957 av Brugeoise S.A. Brügge, Belgien. Foto genom Lennart Falleth samling.



Huset där Axel Cedervall bodde, Birkavägen nr 6, se DHF:s bildanalys nr 8008.

Teckning gjord av Monica Svahn – Strandh.



Lite mer information om Axel Cedervall.

Familjen Cedervall bodde på Frejavägen 4 på Dalarö efter flytten från Österhaninge. Frejavägen 4 ägdes då av firman Blomqvist & Hedengren som hade sin affär i huset Odinsvägen 22 (nuvarande ICA). De ägde då även tomten bakom Odinsvägen 22 som är Frejavägen 4.

När huset såldes 1945 flyttade Axel och hans hustru till ett hus som låg utmed Brandbergsbacken (Brandbryggan) invid Bellevue. När detta huset skulle rivas flyttade Axel som då blivit änkeman till Birkavägen 6.

Ett minne: Jag kommer ihåg huset vid Bellevue eftersom min mamma gick ner och sköljde tvätten vid dåvarande klappbryggan. Min kamrat Lena och jag besökte Lenas farfar Axel många gånger. Det var omöjligt att sätta sig någonstans eftersom det fanns katter överallt, men man stannade inte så länge för det luktade kattkiss.

Inger