

JANSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL invid Smådalarövägen



1950-talet

JANSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL
Smådalarövägen, Stranden 2, Västertorp **1:58** och **1:60**.



Nils Jansson.



Nils Jansson 1993

Men först en bakgrund:

Handelsboden startades och ägdes ursprungligen av Anna och Arvid Törnlöf. De hade tidigare drivit jordbruk i Östra Ösby.

Anna var en mycket aktiv och social person, hon behövde något att engagera sig i när de flyttat till Dalarö, eftersom familjen var barnlös.

Hennes man Arvid sa då "Jag ska bygga dig en snusbod så du har något att göra", så kom affären till 1921.

Den byggdes som en tillbyggnad på befintligt hus.



Anna Törnlöf





Affären hade en golvyta om 63 kvm.

Enligt boken: Sveriges städer och samhälle
jämte landsbygd del IV 1950.

Troligtvis är det Anna Törnlöf som sitter på bänken utanför sin affär.

**När familjen Törnlöf adopterat en flicka, Elna, 1934, hyrdes affären ut till Hugo Dahlberg.
Men Hugo led av hjärtproblem och hade svårt att orka med den tidvis mycket krävande verksamheten.**

**Affären benämndes DIVERSEHANDEL under åren som Anna Törnlöf och därefter Hugo Dahlberg ägde affären.
Efter att Nils Jansson tillträdde 1946 döptes den om till SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL .**

Nils Jansson som kommit till Dalarö 1927 fick jobb som bodbiträde i Carl Carlssons Diverse-handel som låg vid Odinsvägen 19 sedan 1901.

Under senare delen av 1945 avtalade Nils Jansson med Arvid Törnlöf och Hugo Dahlberg om förvärv och tillträdde i maj 1946.

Han ägde således inte fastigheten utan avtalet gällde affärsverksamheten.



Nils Jansson i sin Speceri- och Diversehandel 1960-talet.



I samband med att Nils tog över affärsverksamheten upphörde ransonerings som gällde under perioden 1939–1945, vissa varor till 1951. Sverige upplevde en brist på importvaror efter andra världskriget. Det innebar att restriktioner i tilldelningen av så kallade *nödvändighetsvaror* infördes, bland annat på olika livsmedel under perioden.

Nils Jansson hade även erfarenhet av att arbeta i affär på Väddö Backa.

Det var hans första arbete att hjälpa till i affären.

Joel Vitalis Olsson drev affären mellan 1919-1921 då Nils Jansson fortfarande bodde kvar på Väddö Backa.



1921-1930 drev P. G. Andersson affären.





Personalstyrkan som jobbade i diversehandeln, i slutet av 1940-talet.

I mitten står Nils tillsammans med sina anställda.

Hur arbetsrollerna var fördelade är oklart, troligtvis var yrkesrollerna affärsbiträde, lagerbiträde, springschas etc.

Här står från vänster; Stig Sundblad - Erik Attling - Nils Jansson - Aina Jansson - Kalle Johansson - Anna Regina Johansson.





Mjölken kom då från Artur och Stinas Norbergs mjölkaffär vid Odinsvägen/Dalarö torg och brödet var bakat av Erik Schultz på Dalarö Bageri.

Den gröna Forden som Nils Jansson nyttjade för varjehanda transporter.
Från den såldes bl.a. mjölk och bröd vid bussarnas ändhållplats på Smådalarö.
På 1960- och 1970-talet fortsatte varorna att säljas från en vitmålad kiosk vid ändhållplatsen.



Vilken modell av Ford som Nils hade är inte känt.

Vad får det lov att vara?

Här gick att köpa nästan allt, det som inte fanns i lager togs hem på beställning. Samarbetet med övriga affärer i Dalarö var mycket bra.

Standardvaror var mjölk, cement, pappspik, bröd, välhängd biff, ägg, konserver, kaffe, Apotekarnes sockerdricka i back, lagrad prästost, socker, mjöl, Gammelgårdens Knäckebröd och Servalack i olika kulörer, frukt, sylt, kex, grönsaker, sill, öl, ägg, glass, godis och så mycket mer.

Tackar, tackar!



1953



En kund minns:

Farbror Jansson var jämt bakom disken och hans fru Aina var ute på tomten eller nere på klappbryggan.

Betrodda kunder handlade på krita och beloppet skrevs upp i en bok.

Glass och godis kunde inte skrivas upp utan måste inhandlas kontant.

Räkningarna präntades till små stilistiska mästerverk som överlämnades till kunden varje månad.



Det gick även bra att beställa varor per telefon och få dem hemlevererade.



Arvid Petrus Törnlöf och Anna Carolina Törnlöf säljer fastigheterna till köpman Nils Jansson 7 januari 1954.

När Nils Jansson dör ärver hans två barn, Birgitta och Lennart, fastigheterna.



I garaget står Nils Volvo Duett. På bilden är det troligtvis Nils som här går till sin affär.



Affären var sig lik genom åren. Alla varor på samma plats år ut och in.
Nils Jansson alltid vänlig och glad var alltid klädd i blått som väl matchade hans silvervita hår.
Han var en mästerlig säljare. Ofta kom man ut ur affären med något extra som han hade föreslagit.



Bakom disken står Britta Gustafsson, 1956.



1993

Några interiörbilder från 1993.



Marianne Malmberg,



Del av lagret



Nils Jansson



Karin Simonsson

Det gick inte att ha bråttom när man handlade.
Det gick åt tid för att skära skinka och ost samt att plocka fram önskade varor.

Nils fru Aina dog 1975, men Nils fortsatte affärsverksamheten, trots sin värkande höft.



Huset var rött från början men målades gult på 1970-talet.

Även om Janssons Livs var oförändrat så förändrades Dalarö och Smådalarö med åren.

På Skärkarlshöjden och därefter Dalaröhöjden byggdes villor och centrala Dalarö förtätades.

Vägar tillkom och många breddades då marken bebyggdes med året-runt-villor.



Vid en ålder av 88 stängde Nils affären den 4 juni 1995.

Nisse blev nu ledig, många trodde han avskydde friheten men han klarade ledigheten bra.

Många saknade affären som Nils Jansson drev från 1946 till 1995, de fick nu anpassa sig och handla nere på byn.



Konstnär Sven Ryden.



Konstnär Monica Eriksson.

2021



2021 ändrades fasaden.

Att här har legat en affär är nu svårt att se.



1972



Blandat tillägg.

Aina Jansson var hembiträde hos familjen Wolgers på Dalaröudd innan hon gifte sig med Nils. Hon var ursprungligen från Småland.

Affären hyrdes ut till Hugo Dahlberg från 1934. Hugo Dahlberg f. 1890-12-12 d. 1946-04-09. Hugo var make till Maja som drev Dahlbergs sybehörsaffär på Dalarö.

Då Nils kom till Dalarö 1927 hyrde han på tomt 33 (idag Ankaret) där han var handelsbiträde hos Carlssons.

Sen flyttade han till Societetshuset där han hyrde in sig. 1945-1946 flyttade han till Stranden 2 "Västertorp 1:58".



1993



Harry Skönberg och Birgitta Jansson. Harry jobbade många år i affären.



Torbjörn Jacobsson t.v. och Lennart Jansson t.h. (son till Nils Jansson) 1953.



Britta Gustafsson och Karin Simonsson var trogna medarbetare.



Nils Janssons våg från JANSSONS SPECERI- OCH DIVERSEHANDEL invid Smådalarövägen.

Vågen fanns några år i butiken Dalarö Ost och Gott på Odinsvägen 14 innan verksamhet stängdes 2020.



Smådalarö 1993.

Nils Jansson fyller 70 år den 14 september 1977.



Kvällsöppet, med fest i affären.



Nils med sin tama grävling.



HANINGE VÄSTERTORP 1:58

HANINGE VÄSTERTORP 1:60

Lagfart

Nils Lennart Jansson
MALMGÅRDEN
UTÖVÄGEN 53 LGH 1004
13771 DALARÖ

SMÅDALARÖVÄGEN 28
13770 DALARÖ

Född den 27 december 1940

Ägare 2023



Lennart Jansson 1990 då han var en av eldsjälarna i Dalarö Båtklubb. I bakgrunden två elever i klubbens seglarskola för unga.

Sammanställt 2023