

När Anders Franzéns sjöbod blev hembygdsmuseum

Högtidligt och uppsluppet på samma gång var det när Dalarö Hembygdss-förening på den sista lördagen i maj tog över Anders Franzéns museum i Fiskarhamnen. Landshövding Mats Hellström med maka Elisabeth var hedersgäster och mycket folk hade kommit från Dalarö och andra håll för att bevittna den lilla ceremonin.

Kommunstyrelsens vice ordförande Ingrid Bergander önskar gästerna välkomna. I bakgrunden fr. v. Bo Malmsten, Elisabeth och Mats Hellström



Det var välstädat och nyputsat, både inne i sjöboden och runtom, det hade Bengt Jonson, granne till sjöboden, entusiast och "hustomte", sett till. Signalflaggor viftade i vinden över platsen nedanför Anders Franzéns trappa och musik på dragspel och nyckelharpa underhöll gästerna under samlingen.

Fortsättning på nästa sida.

Precis klockan elva började det hela med att Ingrid Bergander, kommunstyrelsens vice ordförande, hälsade alla välkomna till Dalarö och dagens evenemang. Klas Helmerson, chef för Vasamuseet i Stockholm, berättade om Anders Franzén och hans forskning som bl. a. ledde fram till bärgningen av regalskeppet Vasa.

Bo Malmsten representerade Anders Franzéns stiftelse och överräckte därefter nyckeln till den lilla sjöboden till hembygdsföreningens ordförande Björn Åkerblom, som tackade för det stora förtroendet och uttryckte styrelsens glädje över att få vården av den lilla pärlan bland kulturbyggnaderna på Dalarö. Sjöboden blir nu ett riktigt hembygdsmuseum i raden av över 600 andra i Sverige. Som en enkel symbolhandling fäste slutligen landshövdingen en flagga på museets entrégavel.



Nyckeln till museet överlämnas av Bo Malmsten till Björn Åkerblom medan landshövdingen tittar på.

Mats Hellström är personligen mycket intresserad av kulturbyggnader och hann med en snabb visning av Gurli Malmsten runt Dalarös "kulturtriangel" med kyrkan, klockstapeln, tullhuset, Gammalgården, gamla handelsboden och klappbryggan innan lunchen tog vid på Bellevue.

Men innan landshövdingebilen på eftermiddagen återvände till stan ville Mats Hellström göra ytterligare ett besök på museet för en ordentlig titt på alla prylar!



Landshövding Mats Hellström och Vasamuseets chef Klas Helmerson gör en djupdykning in bland mängden av Anders Franzéns efterlämnade "prylar".



Bengt Johnson t.v. i samtal med Torbjörn Landström.



Kjell Hagberg och Gunnel Asplund populära musikanter från Östnora

Hur många har sett Sjötäppan?

När man går vandringsleden från Schweizerdalen mot Åva och Tyresta-reservatet och har tagit sig över det första berget och kommer upp ur sänkan vid Vinåkersviken så ligger där, högt i den öppna gläntan, en röd stuga, som garanterat får hjärtat att slå en extra volt på varje människa med läggning åt det naturromantiska hållet.



Harald Lundquist berättar vid köksbordet. Vedspisen bakom är fortfarande varm efter morgnens kaffekokning.

Torpet heter Sjötäppan och där bor sedan mer än trettio år paret Berit och Harald Lundquist, så mycket som möjligt i alla fall. När det inte går att vistas där för att vintern är för svår eller av

annan anledning bor familjen i Trångsund.

Harald Lundquist, nu 70 år, är född och uppvuxen på torpet Styvnäs längre ut på udden öster om Åvaviken. Pappa var jordbrukare där och skötte 16 tunnland jord.

Det fanns fyra söner i familjen. Harald och en av bröderna gick ett par år i Vissvass skola på Tyresö



Sjötäppan ligger vackert högt upp i solen.

och fick ta sig dit med roddbåt och en rejäl 20 minuters promenad varje dag. När sedan skolan stängde började han i Dalarö skola. Också den vägen var så lång så han fick bo inneboende på Dalarö i veckorna, bl. a. i Kinahuset (se Dalarö Shimryn nr 3/2002).

När jordbruket hade lagts ned på Styvnäs hade familjen kvar det som sommarställe fram till 1971. Då fick Harald i stället hyra Sjötäppan av Sandemar, som äger torpet. Det hade varit jordbruk fram till 1945 vilket omgivningen vittnar om. Man kan ana de nu igenvuxna åkrarna mot ådalen nedanför.

Springgrabb hos slaktaren

År 1942 började Harald jobba på eftermiddagarna efter skolan i Karlzohns Slakteriaffär som springgrabb och allt i allo. Karlzohns låg, som många vet, i affärshuset vid torget som sedermera övertog av Norbergs och var Ica-butik till helt nyligen när nybygget ersatte den gamla byggnaden. När han blev äldre och hade slutat skolan fick han följa med Bertil Karlzohn, sonen i affären, på slakt på gårdar på Gålö, Ornö och andra ställen. Bertil bodde på Baldersvägen och Harald bodde i hans lillstuga på tomten.

Fram till 1961 jobbade han kvar men då hade han träffat Berit och det var dags att gifta sig. Då flyttade paret till stan men han har jobbat kvar inom livsmedelshandeln hela sitt yrkesliv.

Berit och Harald framför sitt vackra Sjötäppan.