

En titt i Sofia Österbergs fotoalbum



Sture Fogelström visar bilder ur sina album

När redaktionen besökte syskonen Karin och Sture Fogelström (på bilden) på Wallinvägen vid Lotsberget i höstas var det för att skriva om "Fogelströms undantag" (Dalarö Shimmy december 2003). Då bad att vi att få återkomma och bläddra litet i några fotoalbum i familjens ägo från livet på Dalarö de första årtiondena av 1900-talet.



Från Sofias tomt utsikt över fiskehamnen med bensinbryggor. I förgrunden nuvarande Anders Franzéns museum. 1930-talet?



Sofia Österberg själv i Husmodersföreningens dräkt

Det har vi nu gjort och vi fastnade först för ett album som sattes samman till en välbekant personlighet på Dalarö på den tiden, Sofia Österberg, född 1873, död 1966. Hon hade bl.a. bok- och pappershandeln på Dalarö ett antal år. Många av de gamla vykort från den tiden som nu dyker upp ibland gavs ut på hennes förlag. Hon var också en av delägarna till Tre Berg (tillsammans med Westerberg och Wahrenberg, därav namnet)

Syskonen Fogelströms moster Fanny Blomqvist, som var telefonist på Dalarö, bodde från 1928 hos Sofia Österberg i hennes fastighet ovanför Fiskarhamnen, först till vänster ovan Anders Franzens trappa, och kom att vistas mycket där.

En morbror, Sven Blomqvist, hyrde samtidigt i ett hus i Fiskarhamnen. Han arbetade på Nordiska Kompaniets fotoavdelning i Stockholm och var mycket duktig fotograf. Till Sofias 70-årsdag



Med lotsförman Alexander Westerberg vid motorn för utflykt till Kymmendö på 1920-talet: Thyra Wahrenberg, (mor till Iris Maijgren) Moster Elsa Blomqvist, Sofia Österberg och Karin Fogelström

gjorde han det fina albumet, som sedan kompletterades med bilder till hennes 75-årsdag.

Det finns inga uppgifter till bilderna så våra bildtexter blir nog litet svävande. Men vi hoppas att Shimmyns läsare i efterhand kan komplettera uppgifterna! Det är litet av poängen med tidningen att kunna få igång ett levande kunskapsutbyte om Dalarös historia.