

# Rune, 80 år, berättar pojkminnen.



*Rune Thörnelöf bor vackert i sitt föräldrahem snett emot Amerikaberget och med härlig utsikt över sjön och öarna utanför.*

*Rune Thörnelöf föddes och växte upp på Dalarö. Som utbildad jägmästare blev det senare att flytta runt i landet men som pensionär kom han tillbaka igen. Han har inte tagit en snaps i hela sitt liv och det har sin förklaring. Om detta och annat fick vi veta, när vi satt och pratade en eftermiddag hemma i familjesoffan på Birger Jarlsvägen vid en kopp kaffe med hustru Barbros nybakade bullar.*

Rune Thörnelöf berättar: Föräldrarna kom från Gålö men var bosatta i det lilla huset ovanför trapporna från Odinsvägen vid kyrkan när han föddes. Födelsen skedde hos ackuschörskan (= barnmorskan) i det vackra hus som i dag har adressen Vasavägen 3, vid Vasaplan.

Sedan flyttade familjen till det stora, röda hus vid Odinsvägen, som felaktigt kallas för "kommendantbostaden". Där hyrde man ett av planen. I det andra bodde Axel Holmberg, farfarsfar till nuvarande innehavare av Dalaröbageriet. Axels bror hette Karl, var lots och har byggt och skänkt det yngsta av de två vackra votivskeppen i kyrkan.

## **Köpte eget vid Birger Jarlsvägen**

År 1932 köpte familjen sekelskifteshuset på Birger Jarlsvägen. Det såldes för att ägarinnan kommit på obestånd i samband med Kreugerkraschen. Rune var nu sex år.

Pappan hette Ivar Eriksson och hade åkeri. Åkeriets huvudsakliga inkomstkälla var fisktransporterna från Dalarö in till stan varje dag. Fisken kom in på kvällen, man räknade lådor och lastade och skrev upp och så körde man in tidigt på

morgonen. År ut och år in, före och under andra världskriget körde pappa fulla laster med strömming på sin tretons lastbil. Under dagen samlade han ihop returlasten, som var varor till butiksägare på Dalarö från olika grosshandlare i Stockholm. Fem öre kilot var transporttaxan, som gav familjen en ganska bra inkomst.

Styrhytten i lastbilen var större än vad som var brukligt för att några fiskarfruar med egna stånd på torgen skulle kunna åka med in till stan och jobba och ut igen på kvällen.

Fiskarna från öarna vars fisk han transporterade var 65 stycken, var och med ett nummer från D1 till D65 som identitet. Ivar fick också många uppdrag att utföra i stan åt sina fiskarkunder, som ju aldrig hade tid att komma ifrån själva.

## **Motböcker**

På Brattssystemets tid använde man ju motbok med en viss ranson för varje vuxen man, ofta fyra liter per månad. Ivars kunder gav honom fullmakt och förvarade sina motböcker hos honom med påskrivna uttagstalonger. På uppdrag köpte han så ut sprit i stan för avhämtning och betalning av respektive fiskare. För att kunna hålla ordning på alla motböcker sattes ett skåp upp i hallen med bokstavsindelade fack där man kunde sticka in och lätt hitta respektive motbok. Det var naturligtvis inte något olagligt med detta förfarande, det var en service, som debiterades med 50 öre flaskan.

En av fiskarna hade problem med spriten och bad Runes mamma, som ofta var den som var hemma och skötte utlämningen, att se till att han aldrig fick hämta ut mer än en halvliter om dagen. Hon lovade detta. När han en dag kom tillbaka efter mer sprit samma dag och var ordentligt påverkad blev han naturligtvis nekad. Han blev högljudd och var elak och otidig mot Runes mamma. Då bestämde Rune sig för att så ville han aldrig bli och har levt "vitt" hela sitt liv.

## **Pumpa båten!**

Vid sju års ålder började Rune i Dalarö skola. Efter små- och mellanskola kom storskolan där Vinfred Johansson var lärare och kantor. När han uppäckt att Rune inte var något vidare på att sjunga

och att det inte var mycket att göra åt den saken, så sa han till Rune: ”Hör du, nästa gång som vi ska sjunga kan du väl gå ned och pumpa min båt!” Och så blev det resten av tiden.

Efter ytterligare år i privatskolor, examina och praktikjobb läste Rune till jägmästare. Under värnplikten blev han uttagen till reservofficersutbildning och det var då han fick anledning att byta namn. Förväxlingar av namnet Eriksson gjorde att han kunde få mässträkningar på dryckesvaror som han aldrig använde. I släkten bakåt fanns Thörnlöf och genom att stoppa in ett e, fick han enkelt ett nytt familjenamn.