

Mer om Snusmillans bod

Det gläder oss att läsekretsen reagerar och kommer med kompletterande upplysningar rörande våra artiklar. Från Arnold Severins dotter Elisabet, gift Fryklund, har vi fått mer information om fastigheten vid Odinsvägen 12 och fått låna intressanta fotografier på denna klassiska ryggåslänga. (Bilden nedan)



Då skeppare Carl Olof Carlsson (1811 – 1855) år 1842 köpte denna fastighet av Carl Wallbom var huset betydligt mindre och förändrades raskt med både övervåning och tillbyggnad. Skeppare Carlsson med hustru Ulrika (född Söderberg, 1818 - 1897) fick fyra barn varav Matilda gifte sig Seldén år 1866 och bebodde Rosenhill med Carl-Erik, som blev skeppare samt Jenny och Sofia.

Jenny (1848 – 1939) gifte sig Segerqvist och fick Hildegard (1872 – 1951). Hildegard gifte sig med Wilhelm Ellström. Det var han som före förra sekelskiftet projekterade en järnvägslinje mellan Liljeholmen och Dalarö! Elisabet har kvar dokumentation från detta storslagna projekt. Översiktsritningen av järnvägen visades på årsmötet för några år sedan.

Sofia (1854 – 1933) förblev ogift och tog sig Arnold som fosterbarn år 1900, samma år som han föddes. Arnold Severin ärvde huset efter Hildegard och använde det som sommarbostad intill sin död 1985. Arnold var till yrket ekonom och blev senare på fritiden mycket engagerad i Frälsningsarmén och deltog ideellt i den sociala verksamheten.

Som nämdes i artikeln i förra Shimmyn hade detta hus som låg så centralt inrymt både skola och apotek. August Blanche (1811 – 1869) skall ha hyrt där. En kort tid låg även pastorsexpeditionen där. Trädgårdsmästare Martin arrenderade tomtmarken och odlade rosor som varje dag fraktades per ångbåt till Stockholm. Detta hände i början av 1900-talet och pågick i cirka tio år.



Denna rosodling på Odinsvägen 12 pågick under ca 10 år i början av förra seklet.

Jag berättade i artikeln att Iris Maijgren blev uppsagd år 1967. Den riktiga orsaken till detta var ett åläggande från Haninge kommuns hälsovårdsnämnd. Det föreskrevs för denna typ av försäljningsställe att det skulle ha vatten och avlopp och detta var svårt och dyrt att arrangera. Ett föreläggande fanns sedan Hildegard Sandbergs tid och det hade upprepade gånger överklagats för att vinna tid.

Så småningom startade Haninge kommun vatten & avloppsutredningen för Dalarö 8, dvs. centrala samhället, vilket resulterade i dryga kostnader för många fastighetsägare. Fastigheterna längs Odinsvägen fick dessutom, pga. möjligheten att där skapa affärslägenheter, extra kostnader. Elisabet hade tillsammans med sin bror Rune ärvt fastigheten och med tanke på att huset endast användes som sommarbostad blev det alltför dyrbart. Därför såldes denna anrika fastighet 1992 till Bengt Broberg som inte långt tid därefter gick i konkurs.

Gösta Maijgren

”Den siste provincialläkaren på Dalarö”

För några år sedan mottog Birgitta och Hans Norell några gamla handlingar från sin gamla husläkare sen många år, Gintautas (Gintas) Buga. Familjen Norell lämnade materialet vidare till hembygdsföreningen i enlighet med dr Bugas önskan om att det borde förvaras på Dalarö.

Gintas Buga blev förordnad till provinsialläkare i Dalarö distrikt utav kung Gustaf VI Adolf den 30 december 1958 och tjänstgjorde sedan ett stort antal år här. Han blev den siste med kunglig fullmakt i den tjänsten. Han var en uppskattad läkare och skaffade sig flera vänner bland sina patienter som även följde med honom när han öppnade praktik på annat håll.

Doktor Buga kom till Dalarö från Linköping år 1958. Han kallar sig ”den siste provincialläkaren på Dalarö” eftersom han var förordnad av konungen enligt 1744 års ”Kongl. Maj:ts Nådige Instruction wharefter The Provincial Doctorer, som af Kronan eller på Städernes Stater njuta någon wiss och ständig Lön, hafwa sig at rätta.”. Instruktionsen utgavs i faksimil 1980. (Bilden nedan)

Kongl. Maj:ts
Nådige

INSTRUCTION

Svarefter

The Provincial Doctorer, som af Kronan eller på Städernes Stater njuta någon wiss och ständig Lön, hafwa sig at rätta.

Gifwen Stockholm i Nåd, Cammaren then 12. April.
1 7 4 4.

Där står att läsa: ”När han tillika av flere, högre eller lägre, fattigare eller rikare patienter tillitad warder, eller ock flere att sköta hafwer, bör han utan avseende till person, först med nödig hielp bispringa them, som han i sitt samvete wet wara i största nöd och fara; the förmögnare för skälig betalning, the fattige av Christelig kärlek utan wedergällning-----.

Provinsialläkareinstitutionen avvecklades 1973.

Barnmorskedagböcker

På läkarmottagningen hittade han långt inne i en fönsterlös garderob några barnmorskedagböcker från 1800-talets slut av intresse för dalaröbor, som har sin släkts historia här. Dagböckerna utlämnades till barnmorskan av läkaren och hon hade till uppgift att noggrant bokföra varje nedkomst enligt fastställda föreskrifter. Det första uppslaget utgörs av ett cirkulär från medicinalstyrelsen om vilka försiktighetsmått, som barnmorskan hade att iaktta för förekommande av barnsängsfeber. Det förskrivs t. ex. mycket omständligt hur desinfektion av kläder bör ske med hjälp av stångsvavel i ett slutet rum.



Den som är intresserad är välkommen att bläddra i böckerna, som täcker åren 1884 samt 1887 – 1891. Kontakta ordföranden.