

Därför heter Travet Travet.



För 104 år sedan såg det ut så här på Odinsvägen 21 där man nu färdigställer de första bostadsrätterna på Dalarö med tre etagelägenheter och två affärslokaler för inflyttning i november. Där låg då Blomqvist & Heden-gren, Speceri och Diversehandel och till vänster Knut N Knutsson Bageri.

Dalarö Shimmy fick en trevlig pratstund med Karl-Evert Karlsson som har hela historien om hur fastigheten Odinsvägen 21, som nu bebyggs för Bostadsrättsföreningen Travet, kommit att heta så.

Karl-Everts familj flyttade till Dalarö 1945 och fadern Sven, som då var telegrafarbetare köpte en tomt och byggde eget hus i Vadviken där familjen flyttade in 1952. Fadern sadlade snart om och startade byggentreprenörfirma ihop med sina två bröder som på uppdrag av Dalarö Fastighetsbolag bl.a. anlade samtliga vägar i Schweizerdalen, dessutom idrottsplatsen, bryggan till Sumpholmen och även lilla kanalen i Sandvikenområdet.

Mamma Anna-Lisa låg inte heller på latsidan. Hon köpte tomten där Skärgårdsgrillen nu ligger, flyttade dit en kiosk från Vanadisplan i Stockholm, startade verksamhet där och byggde ut den och köpte senare också kiosken på Dalarö torg. Så fick hon höra att fastigheten Odinsvägen 21 var till salu. Den sträckte sig ända upp till Birger Jarlsvägen och innehöll flera byggnader varav en del var förråd för butiken. Anna-Lisa köpte fastigheten i början av 1960-talet för 90 tusen kronor. Hon drev rörelsen vidare med ett brett sortiment och konkurrerade med grannbutiken i nuvarande pizzerian som hade i stort samma sortiment. Hon bytte till sig livsmedels-

delen från konkurrenten som fick färg- och järnvarorna istället och som fortsatte i den branschen. Mamma Anna-Lisa döpte om livsmedelsbutiken till Dalarö Snabbköp och drev den så fram till år 1973. Då hände det!

Storvinsten

Anna-Lisa brukade spela på V5 och hade komponerat ett sömmersketips som slog ut som enda vinsten i hela Sverige. 594.000 kronor! I glädjen bet hon sönder en tand men åkte in till Farsta och köpte alla humrar hon kunde få tag i för nu var det läge för fest!

Nu rev hon hela snabbköpsinredningen och byggde om lokalen till restaurang, vilket hon hade önskat länge. Eftersom pengarna vunnits på trav döptes restaurangen till *Trav-Inn* och hon fortsatte verksamheten tillsammans med sin yngste son Tommy fram till 1989 då först dottern Kerstin med maken Janne Önnerud fortsatte en kortare tid. Sedan tog Karl-Evert, äldste sonen, över med sambon Mia Bengtsson fram till 2001 och då blev krogen under namnet Travet ett känt och mycket uppskattat musikställe med många kända artister som Tommy Körberg och Björn Skifs, för att nämna några.

(Forts. nästa sida)

Det var svågern Janne Önnerud, själv känd musiker med ett brett kontaktnät i branschen som gjorde detta möjligt.

Ytterligare en annan ägare drev restaurangen som Hedengrens fram till 2006 då Liljestrands köpte och rev för nybygget.

Kapellet från Huvudskär?

Karl-Evert bor med hustru Margith i fastigheten på Birger Jarlsvägen 32 från vilken Travet avstyckats. Det i dag utbyggda och ganska stora bostadshuset var ursprungligen en mindre byggnad. Det berättas att den är byggd av ett kapell från Huvudskär (Lökholmen) som tagits ner och fraktats dit, troligen under slutet av 1800-talet. Sedan har där varit bageri, förmodligen Knutssons för försäljningen nere vid Odinsvägen. Ingen vet om det är sant eller inte men någon eller några nu avlidna personer har vittnat om detta.