

Den gamla dansbanan

Redaktionen har grävt fram ett antal bilder från 1920-30 talet som visar den på sin tid mycket uppskattade dansbanan med nöjesfält som låg vid Vadvikens södra spets, ungefär där återvinningsstationen och parkeringsplatsen ligger i dag. Det har varit svårt att fram några säkra uppgifter om platser och årtal men några äldre dalaröbor berättar gärna om hur roligt de hade när de fick gå ned dit med mamma och pappa och åka karusell. Andra har också glada minnen från danskvällarna och matineerna på dansbanan.

Dansbanan fick så småningom flytta till Schweizerparken för kyrkoherden tyckte att dansen störde begravningarna som då kunde ske på lördagar och söndagar.

Ann-Mari (Lalla) Söderquist, vars far startade och drev Dalarövarvet, berättar att han köpte en

av byggnaderna från festplatsen och bogserade den över isen till varvet där den finns kvar än i denna dag. Den användes då som bostad för varvpersonalen.

(Forts.på sidan 4)



Den gamla landsvägen har ersatts med den nya kanalbron som finns just söder om. En större flat sten ligger omkullvräkt. Kanske är det milstolpen som numera finns sedan länge nära den plats den en gång stod. Intill denna gick landsvägen.



Denna bild som på ett bra sätt visar dansbanan vid Vadvikens södra del återger sannolikt också kanalinvigningen i maj 1939. Den första båten fördes då av den 81-årige fiskaren Alfred Sandberg och som prominenta passagerare självaste Kronprinsparet.

På en av bilderna som förmodligen togs i samband med kanalinvigningen 1938 ser man bussgaraget på andra sidan av kanalen.



Biljettkiosken och karusellen. Intill någon försäljningsbod. Troligen är det Vadet och den gamla vägen i bakgrunden med sina elstolpar. Detta var före kanalens tillkomst.