

Dalarö förr och nu

Drottning Elizabeths besök på Dalarö 1956

Med anledning av Storbritanniens drottning Elizabeth II:s bortgång den 8 september 2022 publicerar vi några bilder och text från drottningens besök på Dalarö 1956.

Fredagen den 15 juni kl. 11 reser drottning Elizabeth med sällskap mot Dalarö, efter att ha gjort det obligatoriska besöket på OS-stadion i Stockholm. Sällskapet består av drottning Elizabeth, hertig Philip och prinsessan Margaret (syster till Elizabeth), och kung Gustav VI Adolf med drottning Louise, hertigparet av Gloucester, hertiginnan av Beaufort och lady Mountbatten. Resan till Dalarö var av privat karaktär.

Drottning Elizabeth färdas i en bilkortege som parkerar vid bokträdet i Fiskarhamnen. Sällskapet går ombord på Boforsdirektören Sverre Sohlmans nybyggda lustjakt "Gunilla".



Här anlöper lustjakten "Gunilla" Fiskarhamnen efter lunchturen ut till Fjärdlång. I mitten står kung Gustaf VI Adolf och hertig Philip till höger. I bakgrunden syns Korsholmen.

Befälhavare ombord var kapten Erik Österman, som tog lotsexamen på Dalarö, så att navigera i dessa vatten var inget problem för honom. Vid rodret stod Sohlmans svärson löjtnant Jan Enquist.

Lunchkorgar lastades ombord på "Gunilla" samt på marinens slupar "Snappopp" och "Falken" som var följevåtar på båtfärden. Därpå for sällskapet iväg med hög fart ut mot Aspösund och vidare bort mot Ornö.



Bilden visar slupen "Snappopp" som tillsammans med slupen Falken eskorterade lustjakten "Gunilla".

Dalaröborna undrade vilket resans mål var. Det blir till greve Stenbock på Ornö gissade de flesta. Men det stämde inte. Sällskapet rundade Ornö huvud och passerade Kymmendö för att sedan lägga till vid Fjärdlång, eller Fjällång som skärgårdsborna kallar ön. Här avnjöts lunchkorgarna i det fina väderet som skärgården bjöd på denna dag. Vid 14-tiden styrde man åter mot Dalarö.



Fiskarhamnen fylldes snabbt med åskådare när det blev känt att kungligheterna skulle återvända efter lunchturen till Fjärdlång.

Under tiden sällskapet var på sjön så hade Dalaröborna hört talas om att det var något stort på gång, och man hade samlats nere vid Fiskarhamnen för att ta emot drottningen. När de landsteg på bryggan fick drottning Elizabeth en bukett röda nejlikor av direktör Allan Johnson, Stockholm. Det var en hyllning från Dalaröborna. Drottningen tog emot dem med ett leende och Dalarö hurrade både fyr- och femfaldigt.



Drottning Elizabeth med hertig Philip efter sjöturen.

De kungliga var mycket förtjusta över vad de upplevt av Stockholms skärgård, och att de har fått vara lite för sig själva. Prinsessan Margaret hade suttit på rufftaket och sjungit på hemresan från Fjärdlång.

Chaufförerna, som väntat på Dalarö för att köra tillbaka sällskapet till Stockholm fick nu jobba igen efter en stunds avkoppling i Dalarö. Vid 16-tiden var de tillbaka till Stockholm.

Än idag pratar gamla Dalaröbor om det kungliga besöket den 15 juni 1956.

Fakta: Drottning Elizabeth ankom till Stockholm den 8 juni 1956 med båten "Britannia" och reste hem med flyg från Bromma den 17 juni.



Drottning Elizabeth med sin syster Margaret till höger. Korsholmsvarvet skymtar i bakgrunden.



Drottning Elizabeth på bryggan i Fiskarhamnen. I bakgrunden syns tullstugan, senare våffelstuga.

Text: Anders Bengtsson

Bilder: Ur Dalarö Hembygdsförenings arkiv.