

## Smeden Martin Davidsson

**K**arl Erik Martin Davidsson föddes 10 november 1905 på Kungsholmen i Stockholm.

Den 22 augusti 1932 flyttar Martin från Rönö i Östergötland till Dalarö där han hyr sitt boende i början. Martin gifter sig med Edit Elisabet Hallgren den 12 november 1932.

Den 16 oktober 1935 köper Martin stadsägan 140 C. Här kommer smeden Martin att bo hela sitt liv med sin hustru Edit. Tomten ligger på Magnevägen 14 (adressen idag). Idag är tomten avstyckad i två fastigheter. Martin bygger smedjan på tomten intill nr 140 S, där han kommer att tillbringa många timmar med att tillverka sina alster.



Tomten på Magnevägen, som Martin Davidsson köpte är här inringad med rött. Bostadshuset låg vid den röda cirkeln (tillbyggt idag) och smedjan vid den blåa cirkeln på tomten intill.

1936 fick paret Davidsson dottern Berit. Hon gifte sig med Karl Erik Karlsson. Berit Karlsson bor idag på Magnevägen 1 "Anneberg", där hon har bott sedan 1986. De fick två barn till, en dotter och en son.

Martin var lärling hos sin pappa men även hos ett par andra smeder i Södermanland. Han avlade gesällprovet som 16-åring. Han hade sedan flera anställningar bl.a. hos en smed i Vagnhärad och arbetade ute på Mörkö, innan han blev egen företagare



I det här huset bodde Martin Davidsson mellan 1935 och 1973. Adressen idag är Magnevägen 14. På tomten intill fanns smedjan. Huset är idag påbyggt och ombyggt. Målning från okänt årtal.

1932 på Dalarö. Både far och son var även duktiga konstsmeder.

Martin kom genom sitt arbete i kontakt med Pettersson från Dalarö varv. Innan Pettersson åkt hem efter ett arbetsplatsbesök hade han övertalat Martin att starta en smidesverkstad på Dalarö.

Det hade tidigare funnits en smed på Dalarö men han hade dött.

Martin utförde allehanda smidesarbeten, tillverkade grindar, staket, reparerade cyklar, bilar och allehanda trasiga ting. Han skodde även hästar och anlätades också som låssmed.

Han gjorde utsmyckningar och konstverk, han var en dåtidens allkonstnär. Martin var på fritiden bl.a. engagerad i Dalarö brandvårn, skytteklubben och anlätades som vakt vid dansbanan invid Vadviken. (Där sjöräddningen ligger idag) Han var även intresserad av fiske och jakt.

M. DAVIDSSON

Cykel- och smidesverkstad

Magnevägen 12

Tel. 510 12

En annons i den lokala telefonkatalogen från 1952. Magnevägen 12 var adressen då. Den fick nummer 14 senare när tomten styckades i två fastigheter.



*Martin Davidsson i sin smedja.*



*Martins smedja på tomten bredvid bostadshuset byggdes 1939. Den revs i början av 1980-talet.*

Här följer ett urval av smidesarbeten, som Martin utförde på Dalarö under sin verksamma tid.



*Stängslet framför vattenbrunnen vid "Villa Fjällro" på Dalarö Strandväg 9.*

Martin Davidsson gjorde många smidesarbeten åt Erik Åkerlund på Lyngsåsa, bl.a. lyktor och gångjärn till en källardörr på huvudfastigheten. Även dragstag i kyrkan för att hålla ihop ytterväggarna. De sattes upp första gången 1801 men byttes ut med hjälp av Martin Davidsson.



*Låset på Dalarö Kyrkas port gjorde Martin Davidsson 1937. Han tillverkade även kulkorset på kyrkans tak. Se nedan.*



*Lyktan på Franzéns bod vid Fiskarhamnen.*



I var och varannan by fanns förr yrkessmeder och smedjor. De smidde allt från spik till varjehanda redskap och reparerade allt som fordrades och kunde även sko hästar. De var mycket betydelsefulla yrkesmän, då många var beroende av deras hjälp.

Martin Davidsson avled den 29 september 1973. Hans maka Edit bodde kvar på fastigheten fram till sin död 1980. Smedjan på granntomten revs i början av 1980-talet.

Martin Davidsson har lämnat efter sig många fina smidesarbeten på Dalarö.

*Text: Hembygdsföreningen och Anders Bengtsson.  
Bilder: Dalarö Hembygdsförenings arkiv.*