

Dalarö. Utsikt över Jungfrufjärden.



Bild nr

628

Tid

1907

Kategori / Plats

Vägar / Platser

Motiv

Vykort

Bildbeskrivning Utsikt mot nordost och Eklunds udde/Skansberget och Jungfrufjärden.

I förgrunden syns Dalarö Sjästigt nr 6 med huset *Mariedal*, byggt 1865, Dalarö 3:7, kvarteret *Rodret*.

Huset bakom *Mariedal* är Birkavägen 10, byggt 1886, Dalarö 3:62, kvarteret *Rodret*.

Det större huset till vänster är *Hotell Bellevue* på Wallinvägen 26, byggt 1886, Dalarö 3:4.

Bellevue har genom åren haft många namn och använts till många olika ändamål. Det har bland annat varit annex till *Dalarö Hotel & restaurant* vid Hotellbryggan.

Det såldes till S:t Lukasstiftelsen 1952 och fick då smeknamnet *Lukas* och användes som rekreationshem för stiftelsens medlemmar.

Huset har renoverats på ett förtjänstfullt sätt och har återtagit sitt gamla namn, *Dalarö Hotel Bellevue* och är idag, 2013, hotell och restaurang.



Här tillverkades en tid konfekt och glass som sedan såldes på Dalarö Torg. Se nästa sida.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild.
information@dalarohembygd.se

Citat ur intervju gjord 1989 med Nils Nordqvist f. 1904 d. 1998 boende i villa Mariedal.

Mariedal blev sommar- och karamellstuga åt konditorfamiljen Nordqvist

Konditor Nordqvist hade sedan några år i början av 1890-talet drivit ett konditori vid Drottninggatan och hade som många andra borgliga Stockholmsfamiljer beslutat sig för att hitta ett sommarhus i skärgården.

Farfar och farmor drev en choklad- och karamellfabrik på Drottninggatan 50, med en filial på Hamngatan 14 intill Sagerska huset. De hade köpt Mariedal 1897, men eftersom min farfar avled redan 1902 var det farmor som tog över både affären i Stockholm och "Mariedal" på Dalarö. Farmor var en driftig kvinna. Redan före min farfars död hade en filial på Dalarö öppnats och den unga dalkullan Anna Svärd anställdes. Anna blev sedan familjen trogen i allt under resten av sitt liv.

Farmor anställde tidigt en bagarmästare, som hjälpte farmor och Anna med att baka bakelser och tårter till Dalarösocieteten. Och icke att förglömmas; det gjordes glass till försäljning. Det gick till så att man med en glassmaskin blandade isbitar och salt, som sedan smaksattes och drogs runt av mig. Det var ett drygt och mödosamt arbete för en yngling. men det resulterade också i att det ofta serverades god glass som dessert till middagarna.

All bageriverksamhet gjorde i den bakre, norra delen av huset, som byggts ihop med den främre husdelen.

Det var ett stort hushåll som inkvarterades på "Mariedal". Förutom bagarmästaren hade farmor med vår tjänsteflicka Anna Svärd, men också en jungfru som skötte de grövre sysslorna i hushållet och lagade mat.

Utöver vårt tjänstefolk var det far, mor och jag som logerade i husets övre våning och farmor och Anna i den undre våningen. Tjänstefolket fick hålla tillgodo med de bakre rummen intill det lilla bageriet. Farmor hade sitt sovrum bredvid den lilla salongen, där hon hade utsikt mot trädgården och Dalaröström. Anna bodde i den lilla kammaren som egentligen var ett genomgångsrum mellan lilla salongen och köket. Utöver detta sällskap hade far ofta en gäst med, som fick sova i köket i en utdragssoffa.

I köket vid den lilla järnspisen, utan rinnande vatten och avlopp, klarade man av att tillaga inte mindre tre lagade mål mat varje dag. Hur man lyckades med allt detta är för mig numera en gåta.