

**Ur Conny Burmans bok "FRÅN SKVALLERBÄNKEN"
med undertitel "Hågkomster från badorter och sommarnöjen"
utgiven på Albert Bonniers förlag år 1907 har vi hämtat bilderna nedan.**

**I denna bok på 172 sidor ägnades 92 sidor åt Dalarö på 1890-talet och framåt över
det förra sekelskiftet.**

**Här finner vi 28 foton inklusive några teckningar av Conny Burman som en gång
sökte en tjänst som teckningslärare på Lyceum men blev sånglärare istället.
Elev var bl. a. August Strindberg.**

**I boken beskriver Conny Burman sommargästerna och Dalarölivet på ett lättsamt
och trevligt sätt.**

Bild 1 - Hagdahls veranda:

**Denna villa på Odinsvägen 26 mittemot skolan ägdes under en lång tid av Dr
Hagdahl. Han blev berömd bl. a. för sin kokbok, utgiven 1879, som blev en
föregångare inom detta område. Verandan med sina kolorerade fönster var en
tillbyggnad på den östra sidan av fastigheten.**

Bild 2 - Café:

**Hörnet Frejavägen/Wallinvägen 25. Kring förra sekelskiftet var här Tilda Uttermans
café inrymt. Det sägs att huvudbyggnaden har kallats Drabantgården. År 1883 ägdes
den av tullvaktmästare Dahlström och efter Tilda Utterman hette ägarfamiljen Nyman.**



Bild 1

Huset ligger nu i hörnet Odinsvägen – Sveavägen.
Huset uppfördes 1878 men har exteriört förändrats
genom flertalet ombyggnader.



Bild 2

Det röda huset nära hotell Bellevue, på
motsattsida av Wallinvägen.